

Een reis met uitdagingen...

Vorige week heeft Johan gesproken over 'zorgen maken'.

Vandaag wil ik proberen de boodschap van vorige week – 'je zorgen verzorgen'- in het perspectief te brengen van 'de reis van ons leven'. Want we hebben al een paar keer nagedacht over onze reis, onze reis samen met God, door het leven. Dat is een beeld/metafoor die de Bijbel ons zelf aanreikt.

Johan sprak over 'zorgen maken'. - *Een belangrijke boodschap voor ons leven-*. Als we op een goede manier weten om te gaan met zorgen, dan wordt ons leven een stuk prettiger.

Zorgen maken. We zijn daar als mensen eigenlijk best goed in. Onze gedachten zijn soms maar moeilijk onder controle te krijgen. *Ken je dat?* Het gaat soms helemaal niet om grote zaken, ook over kleine onbenullige zaken kun wij ons zorgen maken. Vooral 's nachts is dat moeilijk. Overdag is het een stuk makkelijker. Zorgen maken berooft je altijd van je gemoedsrust, van je innerlijke vrede.

Johan heeft gesproken naar aanleiding van Lucas 12, dat moment waarop Jezus onderwijs geeft over 'zorgen maken'. En Jezus stelt zijn leerlingen gerust. Hij zegt: *'je Hemelse Vader weet wat je nodig hebt'*.

Wat een krachtig statement: God weet wat je nodig hebt én Hij zorgt voor je!! (*Hij zorgt zelfs voor de vogels in het veld!*) En dan geeft Hij een advies, een remedie tegen het maken van zorgen. Het is eigenlijk een opdracht. De bal wordt nu bij ons neergelegd.

Lucas 12

³¹*Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.* ³²*Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken.*

Zijn Koninkrijk zoeken heeft te maken met je oog op God richten én met verbinding zoeken met de ander, met je broeder en je zuster (*want ook je broer en zus maken deel uit van Zijn Koninkrijk*).

Zijn koninkrijk zoeken, haalt je uit je eigen beperkte cirkel van gedachten. Gods Koninkrijk is het Koninkrijk van ONS/van WIJ (meervoud).

En dat is altijd al heel fijn, je zorgen kunnen delen met anderen (*die niet oordelen!!*), maakt ze vaak al veel kleiner.

Maar het advies van Jezus, Gods remedie tegen zorgen maken gaat nog verder:

Lucas 12

³³*Verkoop je bezittingen en geef het geld aan de armen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten.* ³⁴*Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.*

Ik weet niet of je blij bent met dit advies?

Het is advies dat je wat kost... En het is een advies dat je wat oplevert...
Het kost je 'geld', want je geeft het weg...
En wat je terugkrijgt is een 'leven zonder zorgen'...
Spannend hè. *Voel je die innerlijke spanning?*

Zegt Jezus hier echt dat ik mijn bezit moet weggeven aan de armen? *Echt?*
'Ik ben toch niet gek!' -zul je misschien denken. Maar Jezus is zeker niet gek...
Wat zou de Heer bedoelen?

En hier denk ik dat het beeld 'de reis van ons leven' behulpzaam is. Daar hebben we eerder bij stilgestaan. De reis van ons leven is:

Een reis van haten naar liefhebben van je vijanden. Een reis waarin voor steeds meer mensen plaats is in je hart. Een reis van vertrouwen op jezelf, naar vertrouwen op de Heer. Een reis van gevangenschap/gebondenheid naar vrijheid. Het is een reis die gaat van IK naar WIJ. Een reis van Mijn belang naar Ons belang.
--

Het is een reis waarin we veranderen. *Een reis van transformatie*. Een reis waarin we steeds meer op God gaan lijken. Het is een weg van herstel. We zijn onderweg om te worden wie we werkelijk zijn. (*'geschapen naar zijn beeld en gelijkenis'*)

Eén van de kenmerken van een reis van A naar B, is dat er een fase is dat je *onderweg* bent. Dit betekent dat jij en ik *onderweg* zijn. Niemand van ons is *gearriveerd*. Voor niemand van ons is dit een makkelijke reis. Echt niet. Ik zou wel durven beweren dat het een moeilijke reis is. Je mag het ook een uitdagende reis noemen. En dat is het. Maar, als het goed, groeien we stapje voor stapje, op deze reis. *Twee stappen vooruit, één stap achteruit*. Eis niet van jezelf dat je al op je bestemming bent. Schrik niet als je soms fouten maakt of gedrag vertoont, waar je niet trots op bent.

Kolossenzen 3

⁵*Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –,*

...

⁹*Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt ¹⁰en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.*

Onze 'oude mens' waar Paulus over spreekt, laat regelmatig van zich horen.

Gelukkig is de weg waarop we wandelen is een weg waar Genade en Vergeving de vangrail zijn. Het is een weg waarop de Heer ons oproept om niet te oordelen.

Onze reis heeft volgens Paulus dus ook te maken afleggen van de *oude mens* en aantrekken van *de nieuwe mens*. Ook hier hebben we al eerder bij stilgestaan. Dit gaat over de twee koninkrijken.

Over de wereld waarin we leven, waarin we voor onszelf moeten zorgen en financiële onafhankelijkheid als een doel wordt gezien (*'hebzucht is afgoderij'*). Het koninkrijk van Me, Myself en I

Maar in Gods Koninkrijk weten we dat alles genade is, weten we dat God de bron is van alles wat we hebben. Hij zorgt voor ons. In Gods Koninkrijk hebben we oog voor elkaar. Het is het koninkrijk van ONS.

De oude mens hoort bij de gevallen wereld.
De nieuwe mens hoort bij het koninkrijk van God.

Het antwoord wat Jezus aan zijn leerlingen geeft, in Lucas 12, in het kader van zorgen maken, is *briljant*.

Het is een drie-traps antwoord:

1) God zorgt voor je (Lucas 12:30)

Dat is eigenlijk de ultieme geruststelling. *Wie kan er beter zorg voor je dragen dan God, degene die weet wat je nodig hebt.* Degene die het beste met je voor heeft. Degene die je gemaakt heeft. Degenen die onvoorwaardelijk van je houdt

2) Zoek eerst zijn Koninkrijk

Kom uit het koninkrijk van Me, Myself en I – kom naar het koninkrijk van ONS. Deel je zorgen met God en met je broers en zussen.

3) Geef!

Dat is wat er bijna vanzelf gebeurt als je de andere twee stappen hebt genomen. God is de bron van alles, ook van jouw bezit. Geef van wat je ontvangen hebt aan degenen die dat nodig hebben. *Het vermogen om te geven, heeft te maken met je vertrouwen in God.* Het heeft ook te maken met vrijheid. Je hoeft geen zorgen te hebben over je mogelijk tekort. *God weet wat je nodig hebt.*

Gods Koninkrijk is een koninkrijk van overvloed. Hij is de schepper van hemel en aard. Er is geen schaarste in zijn Koninkrijk. (Schaarste is iets wat bij deze wereld hoort).

Het antwoord wat Jezus geeft helpt zijn leerlingen op de reis van hun leven. Het helpt ze vooruit. Het helpt ze om te functioneren vanuit de principes van Gods Koninkrijk. Het helpt ze om 'de nieuwe mens' aan te trekken.

Ja het kost wat, het kost dat je de oude mens, opgeeft.

En ja, je krijgt er alles voor terug.

Vrijheid is NU al beschikbaar. Je hoeft niet te wachten tot je sterfbed. Op je sterfbed zijn deze lessen makkelijker. Maar de Heer gunt je NU al een onbezorgd leven.

Het leven met God is ...een reis...en Hij nodigt je uit om stappen te blijven zetten...

AMEN